

Jaarverslag

Stichting jij bent TOV!

2015

Auteur: Wendy Verkerk- Klein



Voorwoord

Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar voor het eerst een jaarverslag hebben.

We hebben een prachtig jaar achter de rug waar wij erg trots op zijn. We hebben dit met veel liefde gedaan en zijn God dankbaar voor Zijn onmisbare zegen in ons werk.

Stichting Jij bent TOV! is onderdeel van TOV eten. Samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zetten wij ons in voor armoede, eenzaamheid en ziekte in Tiel. Dit doen wij door verschillende activiteiten en TOV open te stellen voor ieder budget. Dat betekent dat mensen bij ons zelf hun prijs bepalen naar eigen vermogen.

Iedereen is bij ons welkom. Wij willen ons juist richten op mensen die in onze samenleving niet zoveel aandacht krijgen.

In ons pand hebben wij tevens een kleine christelijke boekwinkel gestart om zo Tiel bekend te maken met het evangelie.

De eerste maanden na het oprichten van de stichting zijn we vooral organisatorisch bezig geweest. Zoals sommigen van jullie wel weten waren we toen nog gevestigd aan het Plein in Tiel. Dit was een klein gezellig plekje, maar te klein voor de activiteiten die we graag wilden doen. September 2015 zijn we verhuisd naar een groter pand aan de Weerstraat te Tiel.

Voor de verhuizing zijn we druk bezig geweest met PR, waardoor we in het nieuwe pand gelijk een goede start konden hebben.

In dit jaarverslag leest u vooral over Stichting jij bent TOV! Zoals eerder vermeld zijn TOV eten en TOV boeken en de stichting onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dit jaarverslag leest u hoe dat precies zit, hoe we aan het werk zijn geweest en hoe onze financiële situatie eruit ziet.

Mensen die ons hebben geholpen op wat voor manier dan ook, willen we enorm bedanken voor hun inzet! Zonder jullie was TOV niet geweest zoals het nu is.

Namens het bestuur

Marian Klein

Wendy Verkerk - Klein

Tessa Boers - Kitsz

Ook namens onze vrijwilligers.

De organisatie

TOV bestaat uit drie onderdelen. TOV eten en TOV boeken zijn onderdeel van Stichting jij bent TOV! Deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

TOV eten.

TOV is een plek midden in het centrum van Tiel aan de Weerstraat waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt koffie, thee, taart en simpele lunch maken en serveren.

Onder begeleiding werken deze mensen aan allerlei persoonlijke doelen. Dit kan simpelweg het koken zijn, maar dit kunnen ook sociale vaardigheden of arbeidsvaardigheden zijn. Onze ondersteuning is gericht op individuele ontwikkeling met de mogelijkheid om de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen te vergroten.

Sommige cliënt trajecten zijn betaald. Hiervoor kunnen wij ervoor zorgen dat er elke dag geschoold personeel aanwezig is.

TOV betekent in het Hebreeuws "GOED". Wij bedoelen "goed" in de breedste zin van het woord. Goed eten, goede medewerkers, goede sfeer en goede producten. Wij geloven dat ieder mens mooi en bijzonder is en dat hun kwaliteiten bij ons goed ingezet kunnen worden.

In ons restaurant bepalen mensen zelf hun prijs. Wij willen ons inzetten voor armoede in Tiel en omstreken. Iedereen betaald bij ons naar eigen vermogen zodat ook mensen die honger hebben of geen financiële middelen hebben om eens lekker buiten de deur te eten zich ook welkom voelen.

Dit maakt ons concept uniek.

Hoe het inzetten voor armoede dagelijks vorm krijgt leest u onder het volgende kopje.

Stichting jij bent TOV!

Lukas 3:11

Als u twee jassen heeft, zei Hij, geef dan één ervan aan iemand die er geen heeft. Als u eten over hebt, geef het aan iemand die honger heeft.

Ons verlangen met de stichting is om ons dagelijks te kunnen inzetten voor armoede, eenzaamheid en ziekte.

Dit doen wij door de volgende activiteiten vorm te geven:

- Op donderdagavond vanaf 17:30 kunnen mensen bij ons eten. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn of honger hebben. Maar ook mensen die om financiële redenen nooit eens lekker uit eten kunnen aan.
- Wij verzorgen traktaties op scholen voor kinderen uit bijstandsgezinnen.
- Wij bieden noodhulp op gebied van eten en boodschappen.
- Wij maken pakketjes voor bijvoorbeeld gevangenen om mensen een hart onder de riem te steken. Dit kan in Nederland, maar ook in het buitenland.
- Tevens sturen wij pakketjes op met primaire levensbehoeften voor Nederlandse gevangenen in het buitenland omdat onze overheid hiermee is gestopt.

Deze activiteiten worden betaald uit de opbrengst van ons restaurant. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die bij ons koffie komen drinken en 5 euro betalen. De inkoopprijs van koffie is 20 cent per kopje. Er blijft dan 4,80 euro over voor het goede doel. Hiermee sponsoren zij dus het goede doel.

Tevens zijn wij afhankelijk van giften. Wij hebben mensen nodig die ons maandelijks sponsoren. Afhankelijk van wat er maandelijks binnen komt, kunnen wij onze activiteiten vormgeven.

TOV boeken

In ons pand verkopen wij christelijke lectuur. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om nieuwe boeken aan te schaffen of om de stichting te ondersteunen.

We hebben ook een leenhoek zodat mensen met een kleiner budget de kans krijgen om een goed boek te lezen.

De verschillende projecten in 2015.

Het begin.

Omdat wij ons wilden inzetten voor armoede en eenzaamheid in Tiel hebben we in februari de stichting opgericht en zijn we begonnen met het simpelweg uitdelen van extraatjes.

Met onze medewerkers maken we lekkere dingen en delen dit vervolgens uit aan mensen die het om wat voor rede dan ook wat minder hebben. Wij richten ons specifiek op Tiel en omstreken omdat we zien dat Tiel een stad is met veel armoede en eenzaamheid.

Al snel wilden we onze activiteiten uitbreiden. We willen een ontmoetingsplek zijn waar mensen met ieder budget terecht kunnen. Op deze manier kunnen ook mensen bij ons komen die honger hebben, maar ook mensen die eenzaam zijn of mensen die vanwege financiële redenen nooit eens buiten de deur eten. Juist door dit samen te doen met mensen met een beperking wordt het een prachtige combinatie. Twee zwakkere doelgroepen zetten zich in voor elkaar.

Omdat het pand te klein werd voor de activiteiten die we wilden doen, zijn we op zoek gegaan naar een groter pand.

Het werd te klein omdat we van plan waren maaltijden te organiseren voor mensen die het om wat voor rede dan ook wat minder hebben. We hadden hier niet de juiste keuken apparatuur voor. Ook waren er weinig zitplaatsen.

Al snel kwam het pand aan de Weerstraat op ons pad. September 2015 zouden we dit pand betrekken. We hadden nog drie maanden de tijd om af te ronden in ons oude pand, de medewerkers voor te bereiden en TOV bekend te maken aan Tiel zodat we gelijk een goede start in het pand zouden hebben.

We kunnen zeggen dat dit doel zeer geslaagd is.

Ik wil de projecten/activiteiten van 2015 met jullie doorlopen.

TOV boeken.

In ons pand zijn we een kleine christelijke boekwinkel gestart. Het doel is om mensen bekend te maken met het evangelie en christenen te helpen zich te laten onderwijzen door boeken. De winkel heeft een winsttoogmerk zoals eerder beschreven.

Tevens zijn we een leenhoekje gestart waar mensen één maand een boek kunnen lenen. Op deze manier kunnen ook mensen die de financiële middelen niet hebben een goed boek lezen.

Maaltijden.

We vertelden al eerder over de maaltijden. In het oude pand aan het Plein hebben we een enkele keer uitgeprobeerd hoe we die maaltijden vorm konden geven. Zo kwam er in de zomer van 2015 een stel bij ons eten. Zij waren nog nooit samen uit eten geweest. Bij TOV gingen ze voor het eerst echt uit eten. Het verhaal van deze mensen raakten ons zo dat we echt een enorme motivatie kregen om deze maaltijd ideeën verder te ontwikkelen.

We zouden hiervoor giften nodig hebben zodat mensen niet hoeven te betalen.

We kunnen jullie vertellen dat dit boven verwachting goed is gelukt. 24 september gingen we open in het nieuwe pand en donderdag 1 oktober hadden we onze eerste maaltijd. 2 mensen kwamen eten

en gingen zonder te betalen weer naar huis.

Het is daarna nooit meer zo rustig geweest. Eind oktober kwamen er steeds meer aanmeldingen. Dit komt mede door onze goede PR.

Op dit moment koken we elke donderdag voor zo'n 25 mensen inclusief vrijwilligers. De aanmeldingen groeien nog steeds.

Omdat het in ons restaurant ook drukker wordt, komen er op dit moment voldoende giften binnen om dit te realiseren.

Traktaties.

Omdat we veel bakactiviteiten hebben voor onze medewerkers is het idee ontstaan om traktaties te verzorgen voor kinderen uit bijstandsgezinnen. Vanwege financiële redenen komt het wel eens voor dat traktaties een grote kosten post is voor ouders.

We hebben hier in 2015 een start mee gemaakt en willen dit graag voortzetten. Het is alleen lastig om hiervoor PR te doen. Scholen mogen vaak geen namen noemen en voor ouders is de drempel om contact op te nemen best groot.

Buitenlandse gevangenen.

Daarnaast is ons verlangen om uit te reiken naar Nederlanders die om wat voor rede dan ook in een buitenlandse gevangenis terecht zijn gekomen. Deze mensen leven vaak in zware omstandigheden. Vanwege bezuinigingen kan onze overheid helaas niks voor hen betekenen en zijn zij afhankelijk van vrijwillige hulp uit hun thuisland.

Vaak zijn het de primaire benodigdheden zoals WC papier en zeep.

Deze pakketjes nemen wij zelf mee als we privé op reis gaan. Zo zijn we in November naar Bonaire geweest en hebben we 50 pakketjes afgeleverd aan de gevangenis daar.

Omdat het in contact komen met deze gevangenen erg lastig is, is dit een activiteit die op een laag pitje staat. Een enkele keer kunnen we bijvoorbeeld kleding naar Peru sturen. Dit wordt betaald vanuit de stichting.

Noodhulp.

Omdat TOV steeds meer bekendheid krijgt, weten veel doelgroepen ons te vinden. Steeds vaker worden wij benaderd of wij per direct kunnen voorzien in eten of boodschappen.

Voor ons is dit nieuw, maar iets wat we heel graag willen doen en mee door willen gaan in 2016.

We koken bijvoorbeeld een maaltijd en brengen deze bij iemand die het op dat moment erg moeilijk heeft.

Of we brengen boodschappen naar iemand die geen geld meer heeft om in eten te voorzien.

In 2016 willen we proberen meer contact te zoeken met organisaties die met deze doelgroepen werken zodat we ons concept van noodhulp structureel vorm kunnen geven.

In Tiel is er helaas heel veel vraag, maar weinig aanbod op dit moment.

Kerstdiner.

Een groot succes bij TOV het afgelopen jaar was het kerstdiner. 23 december 2015 vond ons kerstdiner plaats.

We hadden 50 kerstpakketjes gemaakt om uit te delen tijdens het kerstdiner en om daarna nog te geven aan mensen die niet tijdens het kerstdiner aanwezig waren.

Een vrijwilliger heeft voor ons gekookt voor 50 mensen. Ook was er live muziek aanwezig.



Gemaakt tijdens het kerstdiner.

Financiële verantwoording.

De financiële verantwoording wordt opgesteld door de accountant en is in een apart document verwerkt.