

TOV!

Plein 16C, 4001LJ Tiel, www.toveten.nl

T: 06 549 363 50

info@toveten.nl

Laat uw Koninkrijk komen. Laat Uw wil op de aarde worden gedaan net zoals in de hemel. Matt 6:10

Beste lezers!!

Een nieuwe nieuwsbrief van TOV!

Stichting Jij bent TOV! is onderdeel van TOV eten. Samen met mensen met een beperking zetten wij ons in voor armoede, eenzaamheid en ziekte in Tiel. Dit doen wij door maaltijden aan te bieden voor deze doelgroep en ons restaurant open te stellen voor ieder budget. Dat betekent dat mensen bij ons zelf hun prijs bepalen naar eigen vermogen. Iedereen is bij ons welkom. Wij willen ons juist voor degene open stellen die in onze samenleving niet zoveel aandacht krijgen. Tevens delen wij onze lekkernijen uit aan mensen die behoren tot bovenstaande categorie.

Het is erg rustig bij TOV! Het is zomervakantie. Veel van ons hebben vakantie of gaan nog op vakantie. Met alle ideeën die we hebben moeten we even geduld hebben totdat we in het nieuwe pand zitten en totdat iedereen weer terug is van vakantie en alle instanties ook weer open zijn.

Het is stilte voor de storm! Want we verwachten dat we het vanaf september erg druk gaan krijgen bij TOV! We genieten er nog maar even van.

Maaltijden.

We vertelden in de vorige nieuwsbrieven over onze plannen om maaltijden te organiseren voor mensen die het om wat voor reden dan ook iets minder hebben.

We zijn erg dankbaar voor hoe dit tot nu toe vorm krijgt. Bedankt voor jullie gebed hiervoor.

We waren van plan om dit vanaf het nieuwe pand pas te organiseren. Maar van iemand uit ons netwerk kregen we twee mail adressen van gezinnen die dit absoluut verdienden. We hebben een echtpaar uitgenodigd om eens lekker uit eten te gaan bij ons. We hadden echt heel uitgebreid gekookt en het was een hele bijzondere avond voor ons en voor hen natuurlijk ook.



Geplande activiteiten

In verband met zomer vakantie en verhuizing naar het nieuwe pand hebben wij even geen activiteiten gepland.

Belangrijke mededeling

SAVE THE DATE! Donderdag 24 september willen wij iedereen die betrokken is bij TOV! uitnodigen voor de officiële opening. Omdat het op een donderdag valt zijn wij geopend van 10:00 tot 21:00. De hele dag zullen we lekkere hapjes neerzetten en zorgen dat mensen al hun vragen kunnen stellen.

Een ander gezin kwam bij ons high teaen. Ook dit was erg bijzonder. Zij konden de verjaardag van hun zoon niet vieren. We vinden het super fijn dat het echt vorm krijgt en dat we dit kunnen doen.

We willen dit heel graag voortzetten in het nieuwe pand. Jullie ideeën en suggesties zijn welkom!

Vraagjes en mooi nieuws!

Om het nieuwe pand in te richten hebben wij natuurlijk spullen en geld nodig. Ook hierin vertrouwen we gewoon weer op God en geloven we dat het helemaal goed gaat komen. We hebben natuurlijk al spullen. Maar voor een pand dat drie keer zo groot is natuurlijk niet. In ieder geval is een derde van het pand al gevuld haha.

Van de gift die we tijdens de bruiloft van Arie en Tessa hebben ontvangen, hebben wij al heel veel kunnen bekostigen wat betreft het nieuwe pand. Dit is echt super fijn!

En wat nog fijner is..... het resterende bedrag wat we nodig hadden om het nieuwe pand en de inrichting te kunnen financieren is ook binnen! We hebben weer een gift mogen ontvangen; van een vrouw die we helemaal niet kennen! We zijn echt heel blij hiermee!

We hoeven nu alleen nog maar de boeken voor de boekwinkel te bestellen.

Uitbreiding.

Ons team heeft zich uitgebreid! Gerrit werkt sinds vorige week bij TOV. Hij is er op vrijdag.

Vanaf september komen ook Jasmina, Heleen en Carolien ons team versterken. Carolien is stagiaire en ze studeert SPH aan de Christelijke Hogeschool in Ede.

Veel succes allemaal!

Jullie kunnen ons helpen!!!!

Voor TOV boeken zijn we op zoek naar tweedehands boeken. Naast de gewone christelijke lectuur willen we ook een leenhoekje maken. Mensen kunnen hier een boek lenen of een boek omruilen. Tijdens een kopje koffie kun je dan alvast wat lezen en je mag het boek dan gewoon meenemen naar huis. We hopen hiermee de huiskamer sfeer wat leven in te blazen ☺
We verkopen christelijke lectuur, dus we willen in onze leenhoek ook christelijke lectuur aanbieden. Als je dat dus nog hebt staan en je doet er niks mee, is het bij ons van harte welkom.



Pan de vida! (Brood des levens).

Samen met u willen wij sparen voor Pan de Vida; een stichting met kinderrestaurants waar kinderen elke dag een warme en voedzame maaltijd kunnen krijgen. Vanuit het concept willen wij maandelijks dit project ook steunen. Gewoon omdat wij elke dag te eten hebben en willen denken aan hen die dat niet hebben.

In het speciaal steunen wij Jack van 13 jaar oud die in het kindertehuis van Pan de Vida woont.

Maar dat is nog niet alles!

We willen graag met een vaste telefoonlijn gaan werken in het nieuwe pand. Marian kan dan haar privé nummer voor privé doeleinden gebruiken en TOV kan ook gebeld worden als Marian op vakantie is of niet aanwezig is. Super handig toch?

Ook kunnen onze medewerkers dan de telefoon opnemen en wordt Marian niet helemaal suf gebeld.

Hiervoor zoeken wij hoe verassend..... een telefoon!

Heb je toevallig nog een telefoon voor vaste telefonie liggen en doe je er niks mee? Dan zijn wij er heel erg blij mee.

Bij ons werken.

TOV is op zoek naar vrijwilligers! Omdat we wat groter worden en meer medewerkers krijgen, zoeken wij ook vrijwilligers. We werken vanuit een christelijke identiteit en vragen dit ook van onze vrijwilligers. Als je het leuk vindt om alle voorkomende werkzaamheden aan te pakken.... de boekwinkel, het werken in de koffiehoek, het realiseren van de maaltijden en het werken met onze medewerkers, dan horen wij graag van je :D

Dankpunten!

- Dat we gesteund worden met giften!
- Dat we al twee gezinnen mochten uitnodigen bij TOV!
- Dat we een lijntje hebben uitgezet om Nederlandse gevangenen in het Buitenland te helpen.
- Dat iedereen binnen TOV hartstikke hard werkt en met een vrolijk humeur!

Gebedspunten!

- Dat ons idee om maaltijden te organiseren nog meer mag groeien en in het nieuwe pand echt vorm gaat krijgen.
- Voor het nieuwe pand. Dat alle voorbereidingen goed mogen blijven verlopen.
- Voor Jack. Dat hij fijn mag wonen in het kindertehuis van Pan de Vida.
- Voor pan de vida. Dat zij voldoende steun ontvangen om de kinderen te eten te geven.
- Dat we een ANBI status krijgen zodat het aantrekkelijker wordt om de stichting te steunen.

Bedankt! En tot de volgende nieuwsbrief!