

# TOV!

Plein 16C 4001LJ Tiel

www.toveten.nl T: 06 549 363 50

info@toveten.nl

Maart is aangebroken, de lente is er en er is weer een nieuwsbrief van TOV!

Er is een hoop gebeurd deze maand.

Anneke heeft flink wat werk verzet met Jeroen, Petra, Dirk-Jan, Joeri en Sander zodat we paascadeautjes kunnen gaan uitdelen in het ziekenhuis en het hospice. Op deze manier willen we mensen laten weten dat we aan hen denken. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat ze onbezorgd pasen kunnen vieren. Met pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood en de dood daarmee heeft overwonnen. Een hele blijde boodschap!



## Geplande evenementen

### 31-3-2015

Paas cadeautjes uitdelen ziekenhuis Rivierenland.

### 01-04-2015

Paascadeautjes uitdelen in het hospice in Tiel. In de middag gaan we een pand bekijken en onderzoeken of TOV misschien een groter pand kan krijgen.

### 27-4-2015

Het Thomashuis verkoopt spullen op de koningsmarkt voor Stichting Jij bent TOV!



Ongeveer 3 weken geleden heeft Wendy besloten om haar baan bij 'S Heerenloo op te zeggen en fulltime binnen Stichting Jij bent TOV! aan het werk te gaan.

Ben je benieuwd hoe ze tot dit besluit is gekomen? Lees dan aan het einde van deze brief haar getuigenis.

Wij zijn blij te kunnen vertellen dat wij een jongen hebben geadopteerd bij Stichting Pan de Vida. Zijn naam is Jack Brando en hij is geboren op 15-08-2003. Wij wilden dit graag doen zodat u concreet kunt zien waar uw geld precies heen gaat als u bij ons een kopje koffie besteld. Ook voor onze medewerkers is dit erg leuk. Zij kunnen nu gericht kaarten en tekeningen maken voor Jack zodat het voor hun ook echt tastbaar wordt en zij het gevoel krijgen dat ze iets goeds doen voor een ander.

Sinds kort woont Jack in het kindertehuis van Pan de Vida bij zijn eigen zusjes. Hij woonde eerst ergens anders, maar gelukkig is de familie nu weer bij elkaar. We hebben ook een foto van hem die je later in de brief tegenkomt.

Dan je aandacht voor het volgende! Binnen TOV is het ons verlangen om ons dienend op te stellen naar de inwoners van Tiel. Wij willen mensen die dat om wat voor reden dan ook zelf niet kunnen, praktisch hulp bieden. Ken je iemand die moeite heeft met het huishouden, de tuin bijhouden, verhuizen, dieren verzorgen of andere klusjes? Breng ons dan op de hoogte. Wij willen omzien naar de mensen om ons heen en zijn ervan overtuigd dat Tiel dit goed kan gebruiken.

Daarnaast willen wij nog steeds taarten uitdelen aan mensen die het om wat voor reden dan ook wat minder hebben in onze samenleving. Kent u iemand die al een tijdje geen bezoek meer heeft gehad, ziek is of een hart onder de riem verdient? Breng ons dan op de hoogte en wij kijken wat we kunnen doen. Je kunt ook zelf bij ons een taart bestellen als je in je eigen netwerk iemand wilt verrassen of voor een verjaardag. De kosten hiervoor zijn 10,00 euro. Je krijgt je taart dan in een zelf ontworpen taartdoos.



Wil je ons praktisch ondersteunen? Dat kan! Bovenstaande plannen zijn heel erg mooi, maar nog mooier als we meer kunnen doen doordat we voldoende handen hebben. Als je het leuk vindt om je handen uit de mouwen te steken of leuke ideeën hebt, laat het dan even weten.



Jack Brando 12 jaar

### Gebedspunten:

- Dat de activiteiten goed mogen verlopen en we mensen een blij gevoel kunnen geven.
- Dat we een nieuwe plek mogen vinden voor TOV, waar we meer plek hebben zodat we niet beperkt worden in onze activiteiten.
- Dat Jack zijn plekje kan vinden in het kindertehuis en het snel goed met hem mag gaan.
- Dat de activiteiten rondom koningsdag goed mogen verlopen.

### Getuigenis van Wendy over haar besluit om bij TOV te werken:

Juni 2013 ben ik afgestuurd voor Maatschappelijk werk en Dienstverlening.

Als ik deze getuigenis schrijf is dit bijna 2 jaar geleden. Sinds dien ben ik al op zoek naar werk. Ik werkte toen al een jaar binnen S 'Heerenloo als flexwerker met een nul uren contract. Omdat er een vacaturestop was ben ik buiten S'Heerenloo gaan zoeken. Al snel werd ik uitgenodigd voor gesprekken. Dit werd alleen nooit

### Pan de vida! (Brood des levens).

Samen met u willen wij sparen voor Pan de Vida; een stichting met kinderrestaurants waar kinderen elke dag een warme en voedzame maaltijd kunnen krijgen. Vanuit het concept willen wij maandelijks dit project ook steunen. Gewoon omdat wij elke dag te eten hebben en willen denken aan hen die dat niet hebben.

iets. Al die tijd ben ik blijven bidden en wist ik dat God duidelijkheid zou geven over waar ik mocht komen te werken. Ik heb mij er dus ook nooit druk om gemaakt, ik wist dat God voor mij zou zorgen. Vertel alles wat u bezighoudt aan de Here en vertrouw Hem. Hij zal in alles voor u zorgen (psalm 37:5)

In mijn gebeden met God is vaker naar voren gekomen dat ik het flexwerk moest blijven doen. Ik vroeg mij steeds af waarom, omdat ik gewoon HBO had gestudeerd. Het voelde een beetje vreemd voor mij en ik was ook te eigenwijs daarvoor en ik bleef solliciteren. Maar ik kreeg nog steeds geen nieuwe baan.

Augustus 2014 ben ik naar de vrij zijn zomerweek geweest. Dit is een conferentie waar veel christenen bij elkaar komen om God te zoeken en om meer te leren over God. Vlak voor deze week had ik een sollicitatie gesprek gehad en ik zou in deze week gebeld worden. Ik was er van overtuigd dat God mij deze week een hoop duidelijk zou gaan maken.

Met Marian zat ik in die week op een terrasje achter de koffie. Ja, zelfs dan kan God spreken. We hadden het over werk vinden en vroegen ons af wat God met ons leven wilden. Ook omdat Marian het niet zo naar haar zin had binnen TOV eten.

Zomaar uit het niets kwamen we op het idee om een soort inloop te gaan starten voor mensen die het om wat voor reden dan ook wat minder hebben in onze samenleving. We barstten van de ideeën en schreven alles op. Een plek waar mensen hun talenten kunnen inzetten, gratis koffie en gratis eten. We raakten niet uitgepraat. Precies op hetzelfde moment belde degene op met wie ik een sollicitatiegesprek had gehad. Ik was het niet geworden. Voor mij was dit een soort bevestiging dat God iets anders met mij van plan was de komende tijd. Ik bedankte de man en besepte mij dat ik wel heel blij klonk voor iemand die niet was aangenomen.

Achteraf had ik die man best over Jezus kunnen vertellen bedacht ik mij.

Deze zomerweek is voor mij het begin geweest van gericht zoeken naar het plan van God voor mijn leven. Ik had nu een richting. Ook besloten wij in deze week dat we geen stap zouden zetten zonder dat God het zei. Vanaf nu zouden we iedere week bij elkaar komen om samen voor dit plan te bidden, wat we nu nog steeds doen. Weken lang hebben wij gebeden en hoorden we eigenlijk niks van God. We vroegen God om een pand en om duidelijkheid. Dit kwam er alleen niet. Toch bleven we bidden en bedachten we ons dat iedere week bidden ook wel een goed idee is. We baden voor veel meer zaken dan alleen ons plannetje wat bedacht was tijdens de vrij zijn zomerweek.

Ondertussen kwam er nog steeds geen baan voor mij. God maakte mij duidelijk dat als ik Zijn discipel wil zijn en God met heel mijn hart wil volgen, ik ook elke dag met Hem moet leven en Hem moet zoeken. Dit raakte mij.

Oktober 2014 ging ik naar bidden en vasten conferentie van Herman Boon 10 dagen lang. Hier

zijn er verschillende dingen in mij gegroeid. Zo ontstond daar echt het verlangen om mensen over God te vertellen. Ook werd er over mij gezegd dat mijn handen veel zegen zouden voortbrengen.

Na de conferentie wilde ik alleen maar mensen over God vertellen. Ik was verbaasd om mensen in mijn omgeving tegen te komen die niet geloofden. Ik kon er gewoon met mijn hoofd niet bij dat mensen niet geloofden in deze geweldige God! Hierin moest ik weer een stap terug doen omdat verschillende mensen niet meer met mij over God durfden te praten omdat ik zo radicaal was. Ik vroeg God mij te leren om juist met Zijn ogen naar mensen te kijken en niet met mijn ogen van frustratie. De liefde om mensen te vertellen over Jezus bleef.

Toen ik op een ochtend met Marian aan het bidden was bleek dat wij nog steeds het verlangen hadden om in Gods koninkrijk aan de slag te gaan. De plannen die we tijdens de zomerweek hadden kwamen weer in alle hevigheid terug. Nu werden we echt enthousiast. Ook moesten we lachen om het feit dat we hadden gebeden voor een pand. TOV is ons pand en daar wil God grote dingen doen! Hoe makkelijk is het om gewoon te beginnen binnen TOV! Ik zou 1 a 2 dagen bij TOV gaan werken en zo zouden we de tijd hebben om naast het gewone TOV ook TOV voor God te starten.

Februari 2015 ..... precies een jaar nadat Marian is begonnen met TOV werd Stichting Jij bent TOV geboren. Ook wel leuk dat Marian zich had voorgenomen TOV een jaar te doen en als ze het dan nog niet leuk vond, ze weer ging stoppen. Dat was niet God's plan blijkbaar.

In deze tijd ben ik begonnen met een tijdelijk contract binnen 'S heerenloo op een andere groep. Drie maanden 24 uur per week werken en daarnaast TOV. Een perfecte combinatie. In deze tijd kwam ook een vacature vrij binnen de groep waar ik al 2,5 jaar werkte. Ik besloot te solliciteren. Ik werkte daar al zolang en ik was een interne kandidaat. Mijn plan was: 28 uur binnen 'S Heerenloo aan de slag als persoonlijk begeleider en 2 dagen bij Stichting Jij bent TOV! Dus 30 januari 2015 besloot ik te solliciteren. De sluitingsdatum van de vacature bleek 1 maart te zijn. Al die tijd heb ik gebeden dat God's plan door zou gaan. Het maakte me niet uit of ik werd aangenomen. Het verlangen om God te volgen was groter dus ik zou wel zien wat God ging doen.

In mijn stille tijd met God kwam steeds naar voren dat ik fulltime voor de Stichting moest gaan werken. Mijn verlangen was toch om God te dienen en mensen over Hem te vertellen? Al snel kwamen dan mijn eigen gedachten; "nee, ik ga niet fulltime voor een stichting werken waar ik geen geld verdien. Met 'S heerenloo verdien ik geld, dat is veel beter". Maar toch kwam dit steeds terug en stiekem wist ik langzamerhand wat God van mij zou gaan vragen. Ik begon erover na te denken en ook met Leendert mijn man te bespreken. Wat als God dit echt van mij vraagt? Ben ik bereid? Kunnen we leven van één salaris. Maar in de Bijbel staat dat we bereid moeten zijn om Hem te volgen. "Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze. Zij volgen

Mij en Ik geef hun eeuwig leven". Ook staat er in de Bijbel dat God voor ons zorgt "Geef God en zijn koninkrijk de hoogste plaats in uw leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen". Matt 6:33.

Ik hoorde dat ik niet was aangenomen voor de baan. Nu wist ik dat God van mij vroeg om fulltime binnen de Stichting te gaan werken. Als interne kandidaat moet ik op gesprek gevraagd worden. Zelfs dat is niet gebeurd. Hier zie ik echt God's leiding. In die drie maanden dat ik op een andere groep ging werken, is er een nieuwe manager op die andere groep gekomen. Als ik op die groep was blijven werken had die manager mij leren kennen en mij misschien wel aangenomen. Ook dat ervaar ik echt als God's leiding. Zijn plan is altijd perfect en wij zijn immers door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn! (1 petr 2:9). Waarom zou ik de baan die God voor mij heeft dan niet aannemen. Hij zal in alles voor mij/ons zorgen en als ik Hem ga volgen dan beloofd Hij mij zoveel zegeningen! Het is zo belangrijk om Hem te volgen. De Bijbel staat er vol mee.

In de week dat ik besloot om mijn nieuwe carrière, namelijk fulltime mensen over Hem vertellen, aan te nemen zijn er zoveel zegeningen al gekomen. Mensen van verschillende organisaties willen opeens met ons samen werken. Er komen twee nieuwe cliënten bij TOV zodat Marian twee dagen minder bij TOV kan werken, want er is geld om personeel in te zetten voor twee dagen. Datzelfde personeelslid geeft aan dat ze meer wil gaan werken. We hebben al veel mensen mogen ontmoeten waarvan we overtuigd zijn dat God hen gestuurd heeft. We worden van allerlei kanten geholpen en hebben enorm veel zin om deze uitdaging aan te gaan. Ik verwacht veel van God de komende tijd en ben erg benieuwd wat Hij gaat doen!