

TOV!

Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl

T: 0344 - 751223

info@toveten.nl

Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer. Jullie God. Lev 19:9 en 10

Ik ben de Heer, jullie God!

Wat een mooie tekst hierboven he!?

Waarom dat zinnetje eronder met "Ik ben de Heer, jullie God!"? Ik denk dat het te maken heeft met het aanduiden van een opdracht. God zet als het ware zijn handtekening onder deze tekst. Hij zegt eigenlijk; dit gebod hoort bij wie Ik ben en is met Mij verbonden. Door gul te zijn dien je niet alleen anderen, maar dus ook God.

In deze tekst zien we heel duidelijk wat God van ons vraagt. Tegenwoordig kunnen wij niet zoveel meer met deze tekst. Deze tekst zegt namelijk helemaal niks over de hoeveelheid van geven. Tegenwoordig zijn we in onze maatschappij hard bezig om zelf niks tekort te komen. Als je gehecht bent aan rijkdom of bang bent om iets tekort te komen krijg je ongetwijfeld de zenuwen van dit gebod. Kan God nou niet duidelijk een minimum aangeven? Of mogen het niet gewoon onze tienden zijn?

Geven heeft te maken met JOUW eigen hart en de nood van de ontvanger. Volgens mij is de echte boodschap van deze tekst: Het gaat niet om een heilig leven maar om liefde en betrokkenheid. Zie dit de komende tijd als uitdaging.



Geplande activiteiten

Elke donderdagavond vanaf 17:30 warme maaltijd. Graag reserveren.

6 nov t/m 19 nov zijn Marian en Wendy naar Bonaire.

20 november 19:30 Sing-in Tiel. Scheeringlaan 2 (vanuit Rehoboth gemeente)

27 november 20:00 Gebedsavond met aanbidding. Locatie: TOV!

28 november High tea voor vrouwen. Georganiseerd vanuit de Rehoboth. 13:30 tot 16:30.

Belangrijke mededeling

TOV! is gesloten van 9 november t/m 14 november in verband met herfstvakantie.

Blauwe water en witte stranden in combinatie met armoede.

Van 6 november t/m 19 november zijn Marian en Wendy op vakantie naar Bonaire. Allereerst gaan we natuurlijk gewoon genieten van mooi weer en rust. Maar we zijn gelukkig ook nog van plan om iets nuttigs te gaan doen!

Nee, we hebben echt niet stil gezeten. We hebben 50 pakketjes gemaakt voor Bonaire. Onze bedoeling is om de gevangenis te bezoeken en deze pakketjes daar uit te delen.



En dit is zo'n pakketje die we meenemen. Niet te zwaar en toch leuk. Het moet namelijk wel in onze koffer passen 😊 →

← Naast de pakketjes die we meenemen gaan onze koffers ook vol met hoeslakens. De walk-in van Krusada op Bonaire is een inloop waar mensen eten kunnen krijgen en overdag even kunnen slapen. De hoeslakens die ze daar hebben zijn heel erg oud en vaak versleten. Wij willen zo'n 20 nieuwe hoeslakens en moltons mee gaan nemen en als het past in de koffer ook moltons.

Lekker eten!

In de vorige nieuwsbrief vertelden wij dat we al een reservering hadden in het nieuwe pand voor een etentje op donderdag avond.

Nou.... We kunnen vertellen dat God echt wonderen doet hierin.

Een aantal donderdagen terug aten we met z'n 12en!!!

Sowieso hebben we elke donderdag reserveringen. Soms 6 en soms 2 en soms meer. Maar we hadden nooit verwacht dat het zo snel zou gaan met deze etentjes. We kunnen mensen echt zegenen en hen een leuke gezellige avond geven. We geloven echt dat dit is wat God ziet als Hij naar TOV! kijkt. Soms denken we; "God nee, dit is echt veel te veel!". Tegelijk denken we dan "Nee, God geeft vast wat we aankunnen". Tevens krijgen we ook super veel hulp van leuke vrijwilligers.

Hierbij dan ook gelijk een actiepoint voor jullie:

Als je mensen kent in Tiel die eenzaam zijn of het financieel niet breed hebben. Nodig hen uit om contact met ons op te nemen zodat ze op de donderdagavond bij ons kunnen genieten van heel veel lekker eten!

TOVboeken!

Wij hebben leuke december cadeaus, kalenders en agenda 's. Kom langs om een kijkje te nemen!



Vraagjes en ander nieuws!

Bidden.

Elke ochtend als we open zijn bidden wij van 9:00 tot 9:30. Je bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. We bidden voor TOV en voor Tiel en specifiek voor klanten die vaak bij ons komen.

De laatste tijd is vaak bij ons naar boven gekomen dat we binnen TOV ook echt mogen bidden. Als klanten binnen komen en bepaalde nood hebben of ziek zijn willen we hierin God gehoorzaam zijn en uitstappen in geloof door voor deze mensen te bidden. TOV mag een plek zijn waar mensen bemoedigd worden en genezing mogen ontvangen.

Nieuwe ideeën.

Bij TOV! zijn we steeds bezig om te kijken hoe we ons verder kunnen ontwikkelen. Nu we financieel wat gesteund worden kunnen we ook kijken hoe we onze activiteiten uitbreiden. Een idee is om boodschappenpakketten te maken voor mensen die het financieel wat minder hebben.

Omdat de maaltijden zo goed lopen willen we kijken of we misschien op een andere dag in de week ook warme maaltijden kunnen maken, maar dan op basis van afhalen. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld tussen 14:00 en 16:00 een warme maaltijd afhalen voor het avondeten. Willen jullie hiervoor bidden?

Gebedsavonden.

Een nieuwe ontwikkeling bij TOV! zijn de gebedsavonden.



Pan de vida! (Brood des levens).

Samen met u willen wij sparen voor Pan de Vida; een stichting met kinderrestaurants waar kinderen elke dag een warme en voedzame maaltijd kunnen krijgen. Vanuit het concept willen wij maandelijks dit project ook steunen. Gewoon omdat wij elke dag te eten hebben en willen denken aan hen die dat niet hebben. In het speciaal steunen wij Jack van 13 jaar oud die in het kindertehuis van Pan de Vida woont.

Samen met Mario en Esther van Keulen (voorgangers Rehoboth gemeente Tiel) hebben we hierover rond de tafel gezeten.

Vanuit de Rehoboth gemeente wordt elke derde vrijdagavond van de maand de sing-in georganiseerd. Dit is een avond waar we lekker met elkaar zingen en God groot maken. Het is om Tiel en de christenen in Tiel te dienen op een laagdrempelige manier.

Wij als TOV helpen hierbij door te zorgen voor wat lekkers bij de koffie tijdens deze avonden en in gebed naast hen te staan.

Samen met Mario en Esther hebben we bedacht dat we naast deze sing-in ook een avond willen hebben waarin we specifiek bidden voor de stad Tiel. De avond zal gericht zijn op aanbidding en gebed. We hebben grote verwachtingen van deze avonden en geloven dat God dit echt zal zegenen. Juist in combinatie met de sing-in is dit een nieuw stukje bouwen aan God's koninkrijk.

Hier willen we jullie dus ook van harte voor uitnodigen.

De gebedsavonden zullen bij TOV plaatsvinden aan de Weerstraat 26. Parkeren kan dan gratis aan de Waalkade. De tijden zijn hetzelfde als bij de sing-in. 19:30 inloop en om 20:00 uur willen we starten.

De avonden zullen elke eerste vrijdagavond van de maand zijn. Omdat we nu de feestmaand tegemoet gaan wordt de eerste avond op **27 november** gehouden.

Ons steunen?

Jullie kunnen ons op verschillende manieren steunen.

Een financiële gift is voor ons een grote zegen. Dit kan door rechtstreeks over te maken op NL67INGB0006752536 t.n.v stichting jij bent tov. Ook kan je ons financieel steunen door bij ons een kopje koffie te drinken.

Tevens kun je ons steunen met tweedehands christelijke boeken of oude spullen waar wij weer iets moois van kunnen maken voor in de winkel.

Dankpunten!

- Dat de maaltijden elke donderdag mogen doorgaan en steeds uitbreiden.
- Dat we sing-in en gebedsavonden mogen hebben.
- Dat iedereen binnen TOV hartstikke hard werkt en met een vrolijk humeur!

Gebedspunten!

- Volgende week komen de ouders van een moslim meisje die bij ons werkt met ons praten. Ze is moslima. Haar ouders komen langs en weten sinds vorige week dat we een christelijke visie hebben. Bidt dat dit meisje bij ons mag blijven werken en dat ze hier Jezus mag zien.
- Voor de nieuwe ontwikkelingen en ideeën van boodschappenpakketten en maaltijden in de vorm van afhalen.
- Voor Jack. Dat hij fijn mag wonen in het kindertehuis van Pan de Vida.
- Voor de sing-in en gebedsavonden. Dat er mensen Jezus mogen leren kennen en de avonden bezoeken.
- Voor de voorgangers in Tiel. We hebben erg veel bewondering voor hoe zij hun werk doen. Tiel kent verschillende gemeentes die erg klein zijn. Bidt dat ze mogen groeien en dat veel mensen in Tiel tot geloof gaan komen.

Bedankt! En tot de volgende nieuwsbrief!

Wie waren wij ook alweer?:

Stichting Jij bent TOV! is onderdeel van TOV eten. Samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zetten wij ons in voor armoede, eenzaamheid en ziekte in Tiel. Dit doen wij door verschillende activiteiten en TOV open te stellen voor ieder budget. Dat betekent dat mensen bij ons zelf hun prijs bepalen naar eigen vermogen.

Activiteiten:

- Op donderdagavond vanaf 17:30 kunnen mensen bij ons eten. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn. Maar ook mensen die om financiële redenen nooit eens lekker uit eten kunnen aan. U kunt reserveren door te bellen of te mailen.*
- Wij verzorgen traktaties op scholen voor kinderen uit bijstandsgezinnen.*
- Wij maken pakketjes voor bijvoorbeeld gevangenen om mensen een hart onder de riem te steken. Dit kan in Nederland, maar ook in het buitenland.*
- Tevens sturen wij pakketjes op met primaire levensbehoeften voor Nederlandse gevangenen in het buitenland omdat onze overheid hiermee is gestopt.*

Iedereen is bij ons welkom. Wij willen ons juist richten op mensen die in onze samenleving niet zoveel aandacht krijgen. Hoe de activiteiten verlopen kunt u lezen in de nieuwsbrief die elke maand verschijnt.

In ons pand hebben wij een kleine christelijke boekwinkel gestart om zo Tiel bekend te maken met het evangelie.